



Verkenners



Zondag 2 maart

Hallootjes, omdat binnenkort de Joengele onze nieuwe thuis wordt voor een week, willen we natuurlijk dat het verkennerlokaal weer superdupercool wordt. Vandaag gaan we dus ons lokaal pimpen en opnieuw inrichten, als jullie nog leuke spullen thuis hebben die hier keigoed zouden passen, mag je die zeker meenemen. Geen zorgen, als de zon schijnt zullen we ook zeker buiten genieten en onze vitamine D tekorten aanvullen. Afspraak aan de **Joengele** om **13u45**, om **17u** mogen jullie naar huis!



Zondag 9 maart (- vrijdag 14 maart)

Omdat wij binnenkort naast beste vrienden ook nog eens huisgenootjes worden is het de ideale moment om eens goed te teambuilden. Om **13u45** starten we aan de **Joengele** en om **17u** nemen we voor heel kort afscheid want vanavond start INLEEFWEEK!!

Om **20u30** mogen jullie terug naar de Joengele komen waar we de leukste schoolweek van het jaar gaan beleven. Denk zeker aan alle dingen die je nodig hebt tijdens de week zoals;



- Slaapzak
- Matje
- Kleren enzo duuh
- Boekentas + alles wat nodig is voor school
- Brooddoos
- **€40** voor al jullie eten en drinken

Jullie zijn zelf verantwoordelijk om op tijd op te staan en naar school te vertrekken, na school maken we gezellig samen huiswerk en kokerellen we. In de avond doen we leuke avondactiviteiten (zie zeker de excel op WhatsApp). Wij zorgen dat er ontbijt is en middageten voor op school! Op vrijdag mogen jullie na school jullie boeltje pakken en weer huiswaarts keren 😊

Zondag 16 maart

Dag lieve kinderen, omdat het net inleefweek is geweest en jullie waarschijnlijk met kleine oogjes deze korrel aan het lezen zijn, geven we jullie dit weekend platte rust!! Het is dus **geen scouts** dit weekend,

Zondag 23 maart

Vandaag gaan we zien of de blaadjes aan de bomen al kleur hebben gekregen. Ook gaan we vandaag luisteren naar het gefluit van de vogeltjes. Dit betekent natuurlijk dat we vandaag het bos in gaan. Om **13:45u** vertrekken we aan de **Joengele** en om **17u** mogen jullie terug naar huis.



Zondag 30 maart

Tis weeral de laatste zondag van de maand. Dit betekent: **Geen scouts!!** Studeer voor je controletoes, ga lopen in het park, drink een colaatje op café of kruip onder een warm dekentje in de zetel. Tot volgende week xx

Ik wil maar 1 ding zeggen
zet 'm op en doe je best
doe wat jou gelukkig maakt
trek je niks aan van de rest

Lieverlief

Zondag 6 april

Vandaag werden in 1896 de eerste moderne Olympische Spelen geopend in Athene. Wat kunnen we dan beter doen dan onze eigen spelen te organiseren in het beste dorp van de wereld? JA niks eh! Kom voor deze spannende dag allemaal om **13u45** naar de **JOENGELE** en om **17u** mag iedereen weer huiswaarts keren.

Zondag 13 april

Nu we allemaal volop in vakantiemodus zitten is het tijd om de benen eens te strekken en onze conditie op peil te krijgen tegen volgend weekend. Daarom gaan we baseballen in het park, joepiee! Om **13u45** mogen jullie naar de **Joengele** komen en, zoals altijd, mogen jullie om **17u** terug naar huis.

Zondag 18,19,20 april

Ja ja gasten, het is weer tijd voor een weekend met je allerbeste vrienden ooit. Wat er deze dagen allemaal op ons pad komt en wat we gaan beleven is nog geheim maar wat je wel al mag weten is wat er in je zakje moet.

- Slaapzak, matje
- Tandborstel,...
- Lekker avond chap (ravioli,aiki,..)
- Zwemkledij
- botinnen

Verdere info volgt nog op een mailtje en de whatsapp:)

PS: joppe dief jij neemt extra koek mee voor jezelf want de leiding wil zelf nog iets om op te smikkelen !



Zondag 27 april

Vandaag is het **het hele dorp**, aangezien we dat al eventjes niet meer gewonnen hebben moeten wij onze naam weer waarmaken. Hiervoor hebben we alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Dus speel niet mee met die stomme andere verenigingen 😬 maar kom met ons lekker meedoen. Daarom spreken we af om 9:30 aan de **trappen van het gemeentehuis**. Vergeet ook zeker geen **€ 5** mee te nemen voor een lekkere broeike.

Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei

HET IS GROOT FEEST! De scouts bestaat dit jaar al 50 jaar. Al een halve eeuw ravot plezier voor velen kinderen van Hoeilaart en omstreken.

Meer exacte info over het feest volgt nog. Wat we wel al kunnen meegeven is dat er zaterdag 3 mei vanaf 13u kinderspeelplein zal zijn! En iedereen is daar welkom, al je vrienden, zelfs die van de Chiro zijn welkom! Wat er voor de rest van het weekend gebeurt zullen we nog medelen in een uitnodiging voor jullie allen! Zet het alvast in de agenda tot dan!!!

Groetjes van jullie favoriete squad,
Excentrieke Zalm, Principiële Orka, Hartstochtelijke Gnoe, Amicale Coscoroba

