



# KAPOENEN



## Zondag 7 november

Halloween is gepasseerd. Maar zijn alle spoken en griezels wel weg uit het bos? Wij hebben gehoord dat er toch nog wat spoken zouden ronddwalen... We vangen ze allemaal! Afspraak om **13u45** aan de **joengele**. Om **17u** zijn alle spoken hopelijk weg en mogen jullie terug opgehaald worden.



## Zondag 14 november

Das ist so shon, das ist so toll. Das ist die Dani aus Nordpool!  
Jodelehihi!!!

Dit weekend **geen scouts** :( Jullie leiding is namelijk gaan skiën op de noordpool. Hopelijk zijn we volgende week terug zonder kleerscheuren.

## Zondag 21 november

*"zing in mega Mindy-stijl"*

Is er een schommel? Is er een glijbaan? Ja die zijn er wel! we gaan op zoek naar elke speeltuin, en we doen het snel!

We gaan op zoek naar de leukste speeltuin van Hoeilaart! Afspraak om **13u45** aan de **joengele**. Om **17u** hebben we de leukste speeltuin gekozen en mogen jullie terug opgehaald worden.



## Zondag 28 november

BRRRRRRRRRRRRRRRRRR. De Olympische winterspelen zijn in het land! Gelukkig is jullie leiding net terug van de Noordpool en weten we er alles over. Trek je beste ski/snowboard/langlauf outfit aan en kom af! Afspraak om **13u45** aan de **joengele**. Om **17u** zijn de medailles uitgerukt en mogen jullie naar huis.



## Zondag 5 december

OEEFFF. Het is weer die ene dag van het jaar dat jullie braaf zijn in plaats van een klein monstertje.

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, danku Sinterklaasje! De Sint komt langs. Zijn jullie braaf geweest? We spreken af aan de joengele van **14u** tot **16u**.

Vergeet zeker je schattigste gezichtje niet op te zetten zoals jullie kleinste leiding Voddeventje.



## Zondag 12 december

Biep... bieep .... bieep .... TUUUUUUTTTTT!!!

Miauwww, miauwwwwww, miauwwwwww,

tkt

Miauwww, miauwwwwww, miauwwwwww...

Maak jullie al maar klaar voor het geluid van ronkende motoren en voorbijvliegende kapoenen. We gaan vandaag namelijk bidonraces in het bos!!! Breng je fietshelm mee om je kleine hersenen te beschermen!

Afspraak om **13u45** aan de joengele en om **17u** mogen jullie terug naar huis!

## Zondag 19 december

How, how, how! Vandaag zijn we zelf eens de kerstman op ons eigen kerstfeestje!

De scouts is onze familie en daarom willen we graag kerst met jullie vieren!

Breng een **cadeautje van +/- 5euro** mee voor een andere kapoen. Dit mag ook iets zijn waarmee jij niet meer mee speelt en een ander een plezier mee kan doen.

Afspraak van **13u45** tot **17u** aan de **joengele**.



## Zondag 26 december

Na de mislukte poging van vorig jaar, probeert jullie leiding dit jaar opnieuw om de kerstman te beroven. Dit weekend is het dus **geen scouts**. Als je ons toch tegenkomt op de daken van jullie huisjes: wees muisstil en verraad ons niet.



xxx jullie leiding

Kobe

Miel

Janne

Daan

Kato

Sofie