



WOLVEN

Zondag 7 november

Broooooeem Broooooeemmm ieeeeeeppppppp

Je raad het misschien al, maar vandaag gaan we racen (wow cool). Je hebt een **helm** nodig om deze dag te overleven, eigen voertuigen magje thuis laten.

Jullie mogen om **13u45** jullie rijbewijs komen afhalen aan de **Joengele** en om **17u** mogen jullie met piepende banden terug naar huis vertrekken.

Als je bang bent om uit de bocht te vliegen mag je een parachute meenemen en bescherming moest je dit hebben.



Zondag 14 november

Tring tring....

Jullie leiding kan momenteel niet antwoorden omdat ze aan het chillen zijn in de zon op een strand in het buitenland vandaag moeten jullie niet afkomen, want het is **geen scouts**.

Zondag 21 oktober

Hokus pocus iedereen kan schilderen, hokus pocus iedereen kan schilderen, nee je hoeft geen tovenaars of fee te zijn of een leerling van Bob Ross Tadaaa

Zoals jullie al kunnen raden gaan we vandaag onze verfborstels bovenhalen en ons lokaal is goed onder handen nemen. Jullie worden vandaag dus om **13u45** verwacht in de **Joengele** (liefst NIET met jullie nieuwste kleren) en om **17u** mogen jullie terug huiswaarts keren.

Zondag 28 november

Dag slimme mensen,

Wisten jullie al dat een zalm tegen de stroom kan zwemmen?

Een ree opgegeten kan worden door een python.

Een griend een soort van dolfin is.

En een patrijs en konijn beste vriendjes kunnen zijn.

Nu jullie dit weten mogen jullie met jullie loopschoentjes naar de **Joengele** komen om **13u45** en om **17u** mogen jullie mss met een prijs naar huis, want vandaag gaan we sporten en quizzen tegelijk.



Zaterdag 4 december

Vandaag gaan we er achter komen wie dit jaar de boer heeft uitgehangen, want onze goeie vriend uit het verre Spanje komt met zijn grote boek op bezoek. Om **19u** komt hij aan in de **Joengele** en om **21u** vertrekt hij weer met zijn grote stoomboot.

Zondag 12 december

Smul lekker rol
Op het einde zijn iedereen zijn maagjes vol.
Lach reep snoep
Vandaag maken we soep
Kind bang loop
We doen ook een verkoop.



Jullie hebben het al geraden vandaag gaan we soep brouwen. Jullie worden om **13u45** met jullie kokmuts op aan de **Joengele** verwacht en om **17u** doen we nog een grote winkel open om deze lekkere soep te verkopen aan al de ouders en kindjes.

Zondag 19 december

Jingle bells Jingle bells Gingelen all the way
Trek jullie kerstkleren al maar aan want wij gaan lekker kerst vieren. De receptie begint om **18u30** en om **21u30** mogen jullie uitgepraat naar huis.
Dit alles vindt plaats in de **Joengele** dat wordt omgetoverd voor jullie in een echt kerstparadijs.

Zondag 26 december

Er was eens een Pinguin en een zeehond en zij gingen samen naar zee. Ze hadden een kerstfeestje (tof). Op het feestje kon je lekkere pannenkoeken eten. Ze aten met 2 alles op, maar de honger van de zeehond was nog niet gestild. (even side story, de giraf was ook uitgenodigd, maar die kon niet komen want die zat nog in de frigo). Toen gebeurde het onmogelijke!!! De zeehond at de pinguin op. Sad life... Einde.

Wat hebben we hieruit geleerd? Een nieuwe levensles!! Joepie!!!
Levensles 14: Zet nooit een pinguin en een zeehond tezamen.

Andere story: het is **geen scouts** vandaag

Hoofdstuk 2 van zeehond en pinguin: Het programma Pingu is een dikke leugen.

Noot-noot

De leiding is ervandoor daag snotbellen

xxx

Pythontje
Patrijsje
Zalmpje
Griendje
Konijntje
Reetje

