



JONGVERKENNERS



Zondag 3 september

Dag allerliefste jongverkennertjes, eindelijk komen jullie te weten wie jullie meegeleuke leidingsploeg wordt waarmee we dit jaar een onvergetelijk jaar gaan beleven. Om dat te weten te komen moeten jullie allemaal naar de **Joengele** komen om **14u**, als jullie flink jullie best doen weten jullie hopelijk tegen **16u** wie wij zijn!! Wij kijken er naar uit <3

Woensdag 6 september

Opgelet! Here comes trouble want wij gaan Hoeilaart onveilig maken met onze dansskills. Maar het echte werk is nog niet voor vandaag. Vandaag gaan we enkel en alleen oefenen hoe we dat gaan doen. Zeer belangrijk dus. Jullie worden om **14u** verwacht **aan de Joengele** want dan begint jullie opleiding tot Dalton en om **16u** mogen jullie weer naar huis.

Woensdag 13 september

Omdat wij het dansen met jullie vorige keer zoooooo leuk vonden, willen wij jullie vandaag opnieuw ten dans vragen. Dit keer gaan we dansen op de mooiste plek op aarde... **het scoutsdorp**. Jullie zijn welkom om **16u** en om **18u** is het weer eens tijd om naar huis te vertrekken.

DRUIVENFEESTEN 15,16 en 17 september

Zaterdag 16 september

Warm jullie dansbenen maar goed op want vandaag is DE DAG waarvoor we de afgelopen 2 weken zo hard geoefend hebben. Vandaag is het tijd om de rest in te maken en die lichtstoet keihard te winnen!!!! Jullie worden om **18u** verwacht **aan de Joengele** zodat we jullie kunnen omtoveren in echte Daltons. Nadat we alles hebben gegeven en die stoet geknald hebben en Hoeilaart dit keer echt onveilig hebben gemaakt, mogen jullie ouders jullie ook weer komen halen aan de Joengele. 

Zondag 17 september

Njam njam, lekker chappen want de lekkerste, beste, gezelligste **BBQ** van de wereld wordt weer eens georganiseerd door ons. Zin in een lekker vleesje (of een veggie maaltijd is ook mogelijk natuurlijk), drankje, ijsje, koffietje of gewoon zin om heel veel plezier te maken? Kom dan maar naar het **scoutsdorp** vanaf **12u** met je ouders, broers, zussen, liefje, oma, opa, hond, kat,... want het wordt lit 😊.

Zondag 24 september

Dag jongverkenners, wij hebben heel heel heel slecht nieuws... Sinds dat het scoutsdorp is afgebroken hebben wij geen thuis meer ☹. Daarom gaan wij deze zondag met de leiding op zoek naar een nieuwe plek waar wij kunnen leven, jammer maar helaas betekent dat voor jullie dus **geen scouts**.

Zondag 1 oktober

3,2,1... start! tijd om naar **het park** te rennen zodat je daar om **14u** staat want vandaag is het de officiële start van het nieuwe jaar, wuhuw dat werd tijd. Op **startdag** kan je u zoals elk jaar inschrijven, maar er zijn nog veel leukere dingen te doen zoals nieuwe scoutskleren kopen of lekkere taart enzo kopen van de verkenners en we gaan ook zuperduper toffe spelletjes spelen. Kort gezegd: deze dag wil je niet missen. Maar aan het plezier komt ook een einde en vandaag is dat einde om **16u** om precies te zijn.

Zondag 8 oktober

Een nieuw scoutsjaar betekent natuurlijk een nieuwe groep met nieuwe leiding #spannend!!! Om te zorgen dat de groeps sfeer meteen goed zit gaan we vandaag zorgen dat we elkaar door en door kennen en dat we elkaar volledig kunnen vertrouwen. Jullie raden het waarschijnlijk al, maar vandaag gaan wij dus op... teambuilding, YEEHAW! Jullie worden om **13u45** verwacht **aan de Joengele** en om **17u** mogen jullie weer huiswaarts keren.



Zondag 15 oktober

Hebben jullie zin in een SUPER tof leuk spel?? Wij alleszins wel!! Vandaag leren we elkaar op een andere manier kennen. Wie zal bezwijken onder de stress en wie zal erin slagen om het spel tot een goed einde te brengen? Jullie worden om **13u45** aan de **joengele** verwacht en mogen weer naar huis om **17u**.

Zondag 22 oktober

Lekker lui lakken...Nee daar doen wij niet aan. Wij zijn graag in de natuur en houden van het bouwen van DIKKE kampen. Vandaag ga je leren hoe je een ECHTE SCOUT wordt. Het is tijd om te sjorren en te tonen wat je allemaal in je mars hebt. Jullie worden om **13u45** aan de **joengele** verwacht en mogen als echte scout weer naar huis gaan om **17u**.

Zondag 29 oktober

Voor een geheime reden die wij op dit moment niet aan jullie kunnen vertellen, zitten wij op het vliegtuig richting Portugal. Jammer genoeg kunnen wij daardoor onmogelijk scouts geven. Het is dus **geen scouts** maar wij zien jullie graag volgende week terug <3.



Zondag 5 November

Yow besties vandaag wordt de tofste dag van jullie leven 😄! Hiervoor worden jullie om 13u45 aan de Joengele. Droom al maar van een originele kreet want voor je het weet laat coscoroba een spetterende scheet. We vliegen erin met een grote verrassing en jammer genoeg is de pret niet van lange duur want om 17u draaien we het stuur en keren we weer naar huis 😞.



GROETJES VAN JULLIE NIEUWE FAVO LEIDING xxxx

