



Akabe



Zondag 2 april

Hopelijk schijnt het zonnetje vandaag want we gaan lekker picknicken in het Park van Tervuren! Neem dus zeker een **LUNCHPAKKET** mee. De leiding zal zorgen voor een kleurrijk dekentje om op te zitten. Onze boterhammen zullen we zonder moeite verteren door een toertje te doen rond de grote vijver en ons uit te leven in de speeltuin! Wij verwachten jullie **om 11u aan de Joengele** waar jullie om **14u** ook weer opgehaald mogen worden.



Zondag 16 april

Pasen was eigenlijk vorige week maar de leiding is ervan overtuigd dat in het bos nog bijlange niet alle chocolade eitjes gevonden zijn! Tenzij de eekhoortjes er al mee vandoor zijn, de sloebers. Neem zeker een leuk **mandje of zakje** mee om jullie vondsten te verzamelen. We spreken af om **13u45 aan de Joengele**. Om **17u** mogen jullie als heuse chocolade-speurders weer naar huis.



Zondag 30 april

De leiding is zeker 10 kilo bijgekomen van al die paaseieren die we vorige keer gevonden hebben. Daarom moeten we de chocoladekilo's eraf zweten in de fitness. Hier gaan we zeker een ganse dag voor nodig hebben waardoor we dus **GEEN SCOUTS** kunnen geven. Volgende keer mogen jullie zeker onze biceps eens meten want die gaan neig gegroeid zijn!



Zaterdag 13 mei - Zondag 14 mei

Een activiteit van twee dagen?? Dit kan niets anders betekenen dan **AKABE-WEEKEND!**

We spreken **zaterdag** af om **14u aan de Joengele**. Van hieruit vertrekken we regelrecht naar de schaatsbaan van Haasrode! Neem dus zeker dikke **handschoenen** mee. Daarna gaan we iets heel lekker eten en slapen we zoals vorig jaar in een tent. Op **zondag** mogen jullie om **11u** weer opgehaald worden **aan de joengele**.

Wat mogen jullie zeker niet vergeten:

- slaapzak
- matje
- een zachte, warme pyjama
- knuffel
- toiletzak met tandenborstel, tandpasta, haarborstel...
- een propere onderbroek en een proper paar kousen
- je goed humeur



Als er nog vragen zijn, mogen jullie ons zeker een berichtje sturen. Tot dan!

Zaterdag 20 mei

Oh joepie vandaag is het groepsfeest! We spreken van **17u** in het **Jan van Ruusbroecpark**. Hier zullen jullie info krijgen over het kamp en krijg je de kans om je in te schrijven om mee op kamp te gaan. Ook mama, papa, broer en zus zijn meer dan welkom! De leiding voorziet namelijk een heerlijk diner. De pot schaft iets dat lijkt op een rond broodje met daarin een warm, vleesachtig kussentje, misschien ook wat kaas, een schijf tomaat, blaadje sla, een druppel mayo of ketchup... Ja, de McDonalds verkoopt blijkbaar ook van die dingen. Het zal alleszins smaken!

Meer info vinden, zoals de volledige planning, vinden jullie terug in het voorwoord!

Kusjes van jullie leiding x x x



Robrecht

Chiqui

Jennifer