



JINS



Zondag 2 april

Vandaag gaan we eens echt aan ons kamp beginnen! We gaan eens nadenken over in welke meertjes we gaan zwemmen, welke bergen we gaan beklimmen, waar we dolfijnen kunnen spotten, in welke cafétjes we de boer gaan uithangen, enzovoort. Maar! Dat is natuurlijk allemaal mooi en makkelijk gezegd, we hebben helaas wel gewoon nog wat meer centjes nodig. Dus gaan we ook nog wat brainstormen over hoe we onze kassa nog wat kunnen bijvullen dit jaar. Begin dus al thuis maar ideetjes te noteren. Wij verwachten jullie om **13u45 aan de Joengele** en om **17u** mogen jullie weer naar huis.

Zondag 9 april

Vandaag staat er een heerlijk paas picknick op de planning! Dus als jullie thuis geen paaseitjes moeten rapen (of verstoppen) zijn jullie welkom om met deze fantastische groep (aka jullie tweede familie) pasen te vieren. Super gezellig allemaal samen in het zonnetje, wat is er beter. Neem allemaal lekkere lunch mee en vergeet je fiets niet! Om **12u** vertrekken we **aan de Joengele** en om **15u** mogen jullie weer naar huis.

Zondag 16 april

Rozen zijn rood

Viooltjes zijn blauw

Alles is stom

Als ik niet ben met jou

Jammer maar helaas is dit gedicht de harde realiteit, vandaag zullen jullie een stomme dag moeten hebben zonder ons :(((((((**GEEN scouts WENEN!!!!** Gelukkig zijn we er volgende week weer om jullie blij te maken. Zoentjes

Zondag 23 april

De leukste dag van het jaar is aangebroken: **Het Hele Dorp** joepieeeee! Droge kip en lekkere frietjes, wat wil je nog meer? Hopelijk regent het vandaag niet en kunnen we de eer van de scouts verdedigen dus kom allemaal naar het **Jan van Ruusbroecpark van 9u30 tot 15u**. Pak allemaal **5 euro** mee voor jullie overheerlijk middagmaal.

Zondag 30 april

Ons hart breekt... **GEEN scouts** vandaag :((



Zondag 7 mei

Dit weekend moeten we iets doen om nog wat geld te verdienen. Wat dat is weten we nog niet. We kunnen op zoek gaan naar de pot met goud aan het einde van de regenboog bijvoorbeeld. Of een biljetje voor de Euro Millions kopen. Gaan gokken met al ons geld kan ook, misschien worden we dan wel rijk en kunnen we op kamp naar de Bahama's. Dat vind ik een top idee.



Zondag 14 mei

Vandaag gaan wij geld cashen op de **bloemenmarkt** in **Overijse!!!** We gaan hier de bar doen van **9-15u** maar aangezien het moedertjesdag is vandaag gaan we dat in shiften van 2 personen doen. Shiften volgen nog via de whatsapp joepieeeeeee.

Zaterdag 20 mei

We brengen oude tradities terug tot leven en daarmee dus ook het **Groepsfeest!!** Joepiee lekker smullen met de mama en de papa en praten over vroeger, dat is toch top hè. Wij gaan ook van deze gelegenheid gebruik maken om nog wat geld te sprokkelen. Meer info volgt (want jullie worden uiteraard ook verwacht om die arme leiding te helpen opzetten en afbreken) maar we kunnen alvast de locatie mededelen: **Jan van Ruusbroecpark vanaf 17u. Meer info vinden jullie in het voorwoord!**

Vrijdag 26 mei

Mijn droomjob? Ober zijn! En al zeker op een trouwfeest! Voila se dat is al meteen geregeld want vandaag gaan wij obers zijn op een trouwfeest! Kijk nog nekeer goed naar uwe whatsapp voor meer info xxx



Openhartige Maki — Mondige Lama — Zorgzame Zwaluw

