



Akabe



Oproep: We maken deze korrel veel uitstapjes. Gelieve goed op voorhand te laten weten of jullie erbij kunnen zijn! Dan kan alles netjes geregeld worden :)

Zondag 12 februari

Vandaag maken we een tripje naar het Kindermuseum in Elsene. We spreken af **om 13u aan de joengele** zodat we op tijd kunnen vertrekken. Het uur van ophalen zullen we de dag zelf nog communiceren. De kans zit er in dat dit wat afwijkt van het gewoonlijke einduur.

Zondag 26 februari

Tijd voor een film! En nee, deze keer niet op de kleine tv bij Chiqui thuis, maar wel op het grote scherm van Cinema ZED. Je kan de spannende trailer van "Yuku en de Himalayabloem" alvast vinden op YouTube. Man man man, dat ziet er plezierig uit. Laten we afspreken om **9u45 aan de joengele**. Na de film gaan we gezellig samen eten, dus vergeet zeker niet om een **lunchpakket** mee te nemen. Om **13u30 arriveren we terug aan de scoutslokalen**.



Zondag 12 maart

Vandaag is wereld gezelschapspelletjes dag (niet opzoeken ahahah) en we kunnen dus niets anders doen dan gezelschapspelletjes spelen zeker? Als jullie een favoriet spel thuis hebben liggen dat we met z'n allen kunnen spelen mag je dit zeker meenemen. Afspraak aan de **Joengele** van **13u45 tot 17u**.



Zondag 19 maart

Ziet eens die rotte winter is bijna voorbij, op naar de lekker warmere lente. Hoe beter om deze in te zetten dan onze scoutstechnieken eens boven halen. Sjorren, vuur maken en kaarten lezen, we zullen het allemaal vandaag eens leren (of opfrissen voor die slimmeriken die het al kunnen). Hoe, wat en waar doen we dit? Zoals gewoonlijk uw super humeur meenemen naar de **Joengele** om **13u45** en dan mogen jullie om **17u** als wijze scoutsmensen weer naar huis vertrekken.





Patrijs



Jennifer



Collie

