



JONGVERKENNERS



Woensdag 4 september

Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Sjans maar, ook als je helemaal geen kans maakt. Sjans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat...

(https://www.youtube.com/results?search_query=dansplaat+brainpower)

VAN 14u00-16u00 IN DE JOENGELE

Zaterdag 7 september

Na een hele namiddag te hebben gedanst met jullie anonieme leiding, wordt het tijd dat we onszelf onthullen. Kom dat zien, kom dat horen tijdens het overgangsspel van 19u00-21u00 aan de geliefde Joengele.

Woensdag 11 september

Omdat ik hou van dansen dansen, en jij houdt van dansen dansen, gaan wij deze namiddag dansen dansen voor de lichtstoet! Jullie worden om 16u00 verwacht aan de joengele, en om 18u00 mogen jullie weer naar huis dansen!

<https://www.youtube.com/watch?v=bAVKk8SWKvA>

13-14-15 september

Dit weekend is het het leukste weekend van jullie leven: DE DRUIVENFEESTEN!

Zaterdag : Festivola organiseert dit jaar een geweldige activiteit voor kinderen in ons Scoutsdorp. Iedereen is welkom, ook de mama's en de papa's. Dit zal doorgaan tussen 14u en 17u. **Baraka**, fanatieke koffieliefhebbers, bieden heerlijke koffies aan waarvan de opbrengst naar Kom Op Tegen Kanker gaat.

We verwachten jullie **zaterdag** om 18u00 aan de Joengele. Warm jullie stem al maar op, en schud jullie dansbeentjes al maar los, want wij gaan voor de eerste prijs! **Zie voorwoord voor extra informatie!**

Zondag staat de lekkerste BBQ van het jaar weer op het menu! vanaf 12u00 kunnen jullie komen BBQ'en in het **scoutsdorp**. Neem allemaal al jullie mama's, papa's, oma's, opa's, nonkels, tantes, vriendjes, ... mee

Zondag 22 september

Na een lange, zware periode achter de rug te hebben met het voorbereiden van de druivenfeesten en de druivenfeesten 2019



meegemaakt te hebben is het nu tijd om even te bekomen en uit te rusten. Wij raden jullie aan om wat energie te sparen om het nieuwe scoutsjaar goed in te zetten! Daarom vandaag **geen scouts!**

Zondag 29 september

Haal jullie zakdoeken al maar boven, want het is de laatste zondag van de maand. **Geen scouts** dus! boehoehoe :(: :(

Zondag 6 oktober

Na lang wachten kan het scoutsjaar eindelijk echt beginnen JOEPIEJAJOEPIEJEE!! Tijd om jullie nieuwe leiding wat beter te leren kennen! Nu de druivenfeesten achter de rug zijn kunnen we er helemaal invliegen. Dit doen we uiteraard op de jaarlijkse **startdag**. Jullie zijn om **13u00** welkom **in het park** voor de eerste zalige zondagnamiddag van het jaar. Voor deze ene keer mogen mama en papa ook meekomen om jullie in te schrijven en iets lekker te knabbelen of sabbelen. Na het grote spel dat we met alle groepen zullen spelen mogen jullie tegen **16u00** weer vertrekken naar huis.

Zaterdag 12 oktober

Vandaag opent het nieuwe vrijetijdscentrum in Hoeilaart en natuurlijk gaan we hier eens een kijkje nemen. We gaan deelnemen aan een tal van superleuke activiteiten. We verwachten jullie om **13.45u aan de joengele** en dan zullen we samen richting het vrijetijdscentrum stappen. Om **17u** mogen jullie mama en papa jullie alweer aan de joengele komen ophalen. We kijken er naar uit!

Zondag 20 oktober

Vandaag stellen we onze smaakpapillen op de proef! Wij dagen jullie uit dit grote spel mee te spelen dat je (geloof ons maar) echt wilt winnen! In een bittere strijd zullen de sterksten winnen. Durf jij te komen en ga je de uitdaging aan? Dan ben je welkom **van 13u45 tot 17u aan de joengele...**

Zondag 27 oktober

Ja, jullie horen het ons al zeggen... **laatste** zondag van de maand. Dit wil zeggen **geen scouts** vandaag, oohhhneee :(. Wij zien jullie graag terug in November!