



Kapoenen



Woensdag 4 september

Het is weer bijna zo ver, de druivenfeesten komen in zicht. Wat betekent dat???? LICHTSTOET!!!!!! Breng jullie dansbeentjes en jullie beste dancemoves mee want van **14u tot 16u** gaan wij ons dansje voor de lichtstoet inoefenen aan de **Joengele**.



Zaterdag 7 september

Zijn jullie benieuwd wie jullie coolste, tofste, allerliefste en gloednieuwe leiding dit jaar gaat zijn??? Als je het wil weten kom dan van **19u tot 21u** naar het overgangsspel aan de **Joengele**. Wij zijn alvast suuuuuuper benieuwd om onze kapoentjes te ontmoeten!!!!

Woensdag 11 september

We moeten ons dansje voor de lichtstoet wel echt meeeegaaa goed kennen als we willen winnen. Daarom gaan we vandaag ons dansje nog eens oefenen. We spreken om **16u** af aan de **joengele** en tegen **18u** kunnen jullie helemaal uitgedanst weer naar huis vertrekken.

DRUIVENFEESTEN

Zaterdag 14 september

Festivola organiseert dit jaar een geweldige activiteit voor kinderen in ons Scoutsdorp. Iedereen is welkom, ook de mama's en de papa's. Dit zal doorgaan tussen 14u en 17u.

Baraka, fanatieke koffieliefhebbers, bieden heerlijke koffies aan waarvan de opbrengst naar Kom Op Tegen Kanker gaat.

Vandaag is het eindelijk zo ver, de grote dag waar elke scout een heel jaar naar uitkijkt is aangebroken... LICHTSTOET. Jullie worden om **18u aan de Joengele** verwacht vol energie en enthousiasme want wij gaan de benen van ons lijf dansen. **Zie voorwoord voor extra informatie!**

Zondag 15 september

Jullie kunnen jullie buikje rond komen smullen in het scoutsdorp want vandaag vindt onze jaarlijkse BBQ plaats. Breng jullie mama en papa, broers en zussen, oma's en opa's, nonkels en tantes mee. Jullie zijn allemaal welkom vanaf 12u.

Zondag 22 september

Jullie zullen ons vandaag moeten missen, helaas pindakaas, het is vandaag geen scouts. We hebben namelijk een heel groot dino-ei gevonden dat we terug naar mama dino moeten brengen. Als het ei uitkomt voor het terug bij de mama is zal babydino heel erg verdrietig zijn. We zullen ons dus moeten haasten!

Zondag 29 september

Koning Filip heeft ons opgeroepen voor een missie naar de maan. Wij zitten momenteel in een raket in de ruimte. Vandaag geen scouts. Kijk vandaag eens goed naar de maan want wij zwaaien naar jullie! Groetjes jullie favoriete astronauten.

Zondag 6 oktober

Zijn jullie er klaar voor???? Want wij vliegen erin!!!! Vandaag is het STARTDAG. Als jullie nog niet zijn ingeschreven of nog vragen hebben over de scouts kunnen jullie mama's en papa's bij ons terecht van 13u tot 16u in het park. Wij kijken er naar uit en hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn. Tot dan xxxxx

Zaterdag 12 oktober

Vandaag spelen wij het GROTE KENNISMAKINGSSPEL. Jullie gaan ons en elkaar beter leren kennen. We spreken af om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie allemaal als dikke vriendjes weer naar huis.



Zondag 20 oktober

Op deze mooie, zonnige zondag, trekken wij met zen allen als echte scout naar het bos. Bereid jullie al maar voor, doe jullie stapschoenen al maar aan, strijk jullie hemd al vast, want vandaag is het bosspel. We verwachten jullie om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie helemaal uitgespeeld weer opgehaald worden.

Zondag 27 oktober

Zondag 27 oktober is de driehonderdste dag van het jaar. Op deze dag wordt de nieuwe elfenkoning van het Schemermeer verkozen. Wij moeten naar daar gaan om onze stem in te dienen en daarom is het vandaag, jammer maar helaas, geen scouts. Tot volgende week allerliefste kapoentjes.



XXXXXX jullie nog onbekende leiding XXXXXX